

Wie gaat, wat blijft

Als ik verdwijn bestaat de wereld voort
de jonge bomen waiend en volwassen
boven het glijdend groen van zoveel grassen,
de vogels gaan gewoon met zingen door
de sterren draaien met dezelfde naam
voor mensen met veranderende namen
in haar voor altijd uitgezette banen
zolang de zon duurt en de zomermaan,
er zal een menigte van rozen zijn
en ronde sneeuw des winters op de wegen
en speelse pirouettes van de regen
en dag en nacht en dag, als ik verdwijn.

Uit: "De Vlinderboom" van Anton van Wilderode



Jean Pierre Dewijngaert

1945-2020



Jean Pierre Dewijngaert

Vlaming

man van Els Buysens

geboren in Moeskroen op 19 februari 1945 en omringd door zijn geliefden thuis in Bellegem overleden op 16 augustus 2020.

Met respect geven wij gevolg aan zijn laatste wens en we zullen in intieme kring afscheid nemen.

Een laatste groet aan Jean Pierre is niet voorzien in het funerarium.
Bewaar zijn beeld in uw herinnering.

Rouwbetuiging: Familie Dewijngaert-Buysens
p.a. Planckaert Uitvaartzorg, Doornikserijksweg 193, 8510 Bellegem
of via: www.digitaalcondoleren.be

*Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon een heel bijzondere man...*

Dit melden u:

Els Buysens,

zijn vrouw;

Jan en Maureen Dewijngaert-Deleu,

Arne,

Eve,

Daan,

Ella,

Jan en Annelies Vandeputte-Dewijngaert,

Maren en Arjen,

Siemen en Celestien,

Tim,

Nel,

zijn kinderen en kleinkinderen;

De families Dewijngaert-De Galan en Buysens-De Maere.

Een welgemeende dank aan:

zijn huisartsen dr. Ivan Ghillebert en dr. Liesbeth Couckuyt,
de thuisverpleegsters Saskia en Ingfield.